

**(על פי דניאל פרק ג' בתרגום המובא בדעת מקרא)**

קרבו אנשים כשדים והלשינו על היהודים: אתה המלך (נבוכדנצר) שמת צו כי כל איש...יפול וישתחווה לצלם הזהב ומי אשר לא יפול וישתחווה, יושלך אל תוך כבשן האש היוקדת. יש אנשים יהודים... (חנניה מישאל ועזריה) האנשים ההם לא שמו לב עליך המלך, את אלוהיך אינם עובדים ולצלם הזהב אשר הקמות אינם משתחוים...

אז הובאו האנשים ההם לפני המלך.

עונה נבוכדנצר ואומר להם: ...אם לא תשתחוו (לצלם) בה בשעה תושלכו אל תוך כבשן האש היוקדת, ומי הוא א-לוקים אשר יושיעכם מידי?! ענו (חנניה מישאל ועזריה) ואומרים אל המלך: נבוכדנצר ... אם יש ברצונו, א-לוקינו אשר אנחנו עובדים יכול להושיענו, מן כבשן האש היוקדת ומידך המלך, יושיע. ואם לא, יהי ידוע לך המלך, כי את אלוהיך איננו עובדים, ולצלם הזהב...לא נשתחוה.

אז נמלא נבוכדנצר חמה...ואומר להשיק (=להבעיר) את הכבשן...לאסור את חנניה מישאל ועזריה להשליך את כבשן האש היוקדת...

והאנשים ההם שלושתם... נפלו אל תוך כבשן האש היוקדת אסורים.

(נבוכדנצר) עונה ואומר הנה אני רואה אנשים ארבעה מותרים מהלכים בתוך האש וחבלה אין בהם ומראה הרביעי דומה למלאך.

אז קרב נבוכדנצר אל פתח כבשן האש היוקדת עונה ואומר: חנניה מישאל ועזריה עבדי הא-ל העליון צאו ובואו.

אז יוצאים חנניה מישאל ועזריה מתוך האש.

**האם גיבורי הסיפור קידשו את השם? כיצד?**

**"הרוגי לוד - לוליינוס ופפוס, אחים שהרגם טורנוסורופוס הרשע בלודקיא... על ידי גזירה שנגזרה על ישראל להשמיד,**

**על שנמצאת בת מלך הרוגה וחשדו את ישראל עליה,**

**ועמדו האחים הללו ואמרו: מה לכם על ישראל, אנו הרגנוה"**

**(רש"י לב"ב י:)**

**האם גיבורי הסיפור קידשו את השם? כיצד?**

אני מאמין שזכינו במדינה יהודית רק בגלל רצון הקב"ה לקדש את שמו, לאחר חילול השם הנורא בשואה. תקומת המדינה וניצחונותיה במלחמות ישראל מול צבאות ארצות ערב שקמו עליה, היוו תשובה של קידוש שם. דווקא משום כך, החיוב לקדש שם שמים בדורנו יש לו משמעות מיוחדת, באשר אנו חיים במדינה שכל הקמתה נבעה מהיסוד של קידוש השם.

מסיבה זו, ראיתי חובה לעצמי לזעוק כנגד חילול השם בהזדמנויות שונות במשך השנים, וזהו הגורם היחיד שבגיני ראיתי צורך להביע מחאה בפומבי.

הרב יהודה עמיטל זצ"ל.

**מהו קידוש השם לפי דברי הרב עמיטל? הביאי דוגמא.**

רב השכונה שלנו, אדם ישר ומוסרי מאין כמוהו...

מקפיד להאיר פנים לכל אדם, גם אם אינו חובש כיפה ואפילו אם הוא מזלזל הדת ובדתיים.

תמיד מדבר בנחת, מסביר את כוונתו ומתייחס באופן שווה לכל מי שבא לבקש את עצתו.

אינו נסמך על שולחן הציבור אלא מתפרנס מיגיע כפיו,

אך, הלוואי שילדי יגדלו להיות כמוהו,

אז זו עבודת ה' אמיתית...

**האם הדמות המתוארת מקדשת את השם? כיצד?**

קוראים לי נתנאל ואני חייל שמשרת באבני חפץ.

כאשר קרה המקרה המזעזע של יקירכם דורון (זיסרמן) הי"ד, אני הייתי באותו רגע בש.ג. של עינב, וכשתמי נכנסה לש.ג. הייתי בין שני החיילים שניסו להגיש את העזרה הראשונה לדורון. בניסיונות ההחייאה הראשונים אני הורדתי לדורון את החולצה וראיתי מראה שלא אשכח לעולם, הציצית של דורון כולה היתה מלאה דם. אני שהתחנכתי על ברכי אהבת התורה, תמיד שמעתי סיפורים על מוות על קידוש השם שבו הסמל הכל כך יהודי, זאת הציצית שמוכתמת בדם היהודי הרוחה.

זאת לא היתה ציצית רגילה, זאת היתה ציצית שדורון הוסיף בה פתיל תכלת, אתו פתיל התכלת שדומה לים, וים הדומה לרקיע שדומה לכסא הכבוד.

הדם שלו ממש נגע בכסא הכבוד.

אותו קידוש השם שמחובר ממש לכסא הכבוד.

(דורון נרצח בפיגוע ירי בדרכו לביתו בעינב שבשומרון)

**האם גיבור הסיפור קידש את השם? כיצד?**