

בית ספר קהילתי ממעוף הציפור

סיכום שבוע שני



כיתה א'-
טיוף אטורבינות



כיתה א'-
הינאו מספרים



טיסה לאמריקה והכרות עם
האינדיאנים. אקדה אינדיאנית
וריקוד השם. הכנת כתרים
ובחירת שמות אינדיאנים



כיתה א'-
הכרת מבנה הבצל



"הבתי ילדים מעולם לא היו נקיים כמו שהם
בתקופה הזאת.. ההורים והנוער שמנקים
ממש לוקחים את זה ברצינות וממש
מצחצחים שם.."

d&d



השרת ערצ'ים



מבצעים בארחב



"איזה חמודים הילדים שלכם ♥"

מלא פעילות הייתה היום: למדנו חשבון ותדעו יש לכם ילדים חכמים מאוד 😊 . אח"כ עברנו
לדרמה ולמדנו איך "להציג" אימוג'ים שונים 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 . וכו'..
אז עברנו לחפצים ודמיון. בסוף שמענו סיפור של פעם..
היתה לי ממש חוויה ומקוה שגם הילדים נהנו"

"הורים יקרים, התחלנו בתפילה ולאחריה ארוחת בוקר ברחבה. המשכנו משם לגבעת תולי, לפעילות ארוכה יחסית בה למדנו כיצד לשרטט מפות, להתאים את המפות לכיווני השמים ועוד. הילדים הכינו מפת אוצר. 📍 תשאלו אותם. את היום סיימנו במשחקים שונים. ♣️ היה לי חוויה נעימה איתם, הם מתוקים ממש"



שיצור כאחוליס -
שוק קח תן



תחרות מצנחים
מתוצרת עצמית



כיתה ה'-

• היום פגשתי את החבורה העליזה וציינו יחד את יום ההליכה הבינלאומי. דיברנו על כך שההליכה מועילה לבריאות, נזכרנו בביטויים בעברית שבהם מופיע השורש ה.ל.ך, ויצאנו למשימות בעקבות ביטויים שכאלה. כך למדנו איך עורכים את השולחן אצל מלכת אנגליה (נימוסין והליכות), סיפרנו שקרים (הולכת שולל) עשינו תחרות בהליכה לאחור, ועוד. לקינוח - יצרנו סרטון מצחיק של הליכות מטופשות שהמציאו."



כיתה ו'-

הפעם צלחנו הגענו ליעד ומצאנו את המטמון. קיימנו חידון מקומי משעשע (את מי חיתן הרב ביגמן, למי יש את הזקן הכי ארוך בקיבוץ, כמה נכדים יש למירי מילר ועוד...)

סיימנו בחורשה עם אחיה ששיתף בממצאים מהחפירה היום ביודפת (הילדים שאלו שאלות ראויות ונהדרות : איזה ממצא מהפכני מצאת וכו..) וחתמנו במשחק חיי שרה"

כיתה ל'-

ניווט ספורטיבי

כיתה ד'-

עסקנו היום בנגב. עשינו חבילה עוברת עם שאלות על הנגב, הכרנו משפטי השראה של בן גוריון, צבענו חול בהשראת המכתשים, עשינו יצירה ולמדנו שיר. לא לשכוח: כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב מדבר ☀️"



כיתה ה'-

היתה היום פעילות נהדרת עם הבנות המקסימות. דיברנו על נשות המקרא, על הירושה שעוברת בנו.

שיתפנו על הדמיון שלנו לאמא שלנו, לסבתות שלנו, לסבתות רבא שלנו...

הבאתי קלפים מקסימים של נשות המקרא



כיתה ו'-

"ממש כיף ונעים עם החבורה הזאת. פתחנו בזה שראינו אייל במרחק של כעשר מטר. שתינו תה ודברתי אתם קצת על בטיחות ומה זה דורש מאתנו בהתנהלות להיות מחוץ לגדר. למדנו על הליכת שועל ועשינו כמה משחקי התגנבות. לסיום דברנו קצת על דברים שעלו תוך כדי... בעיקר על מה שהליכת שועל דורשת... להיות בשקט... להיות עם עצמנו." (מדריכת טיולים- בית ספר שדה גלבווע)



כיתה ח'-

"המשך לימוד משניות מסכת מגילה. לימוד המשנה הוא העוגן הקבוע של פגישותינו. יציאה ללול הרחוק ויישום בשטח של התקנת צורת פתח בשתי פרצות בגדר המקיפה את חוות הלולים. הפרצות נוצרו בעקבות עבודת הקמת הטורבינות והילדים ואני יצרנו צורת פתח שתאפשר בשבת טלטול בחווה."



תיכון-
מרכז למידה



תיכון-
הכנה לצבא

סיון רהב מאיר דיברה עלינו (גילינו במקרה!)

<https://www.facebook.com/176748129044700/posts/3757011717684972/?sfnsn=mo>

והצצה קטנה לבישולי שבת של הצוות
המאכילן ☺

