

לא טוב היות האדם לבדו

מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית.

מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית לקראת השיעור הבא, לכתוב את הפסוק באופן שיביע את אחד הרעיונות הפרשניים על פסוק זה, או רעיון אחר משלהן.

ניתן להשתמש בצורת האותיות, גודלן, צבען, צורת הכתיבה, חלוקת המילים ועוד.

דוגמא ממשפט אחר- 'מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד'- אני יכולה לעצב את המילה שמחה בצורת חיוך, או לצבוע אותה בצבעים חמים כי זה מה שמבטאת עבורי שמחה, או אולי לכתוב בגדול ובאותיות ישרות ושחורות את המילה 'מצוה', כדי להביע את הקושי שלי עם הציווי על הרגש... או למשל לצבוע את המילה 'תמיד' בכל מיני צבעים ולעצב אותה בכל מיני צורות כדי להדגיש את הצורך להיות בשמחה בכל מאורעות החיים....

רעות ברוש, לב לדעת





הפרשנים שנלמדו:

- **ספר עקידת יצחק - שער ח**
- למה שהיתה חברת הזכר והנקבה במינים הבלתי מדברים בלתי הכרחית, רק לענין החיות זרע על פני האדמה, כי לזולת זה לא תצטרך חברתם זה לזה, לא לעזר ולא להועיל, לזה יספיק שיברא כל אחד מהם בפני עצמו, ויהיה לזכר עם הנקבה יחס מיני לבד, כי אותו היחס ייחדם וחברם בטבע לענין ההוה שהוא השארות מינם. אמנם זה האופן מהחבור והזווג לא יאות ולא יתכן למין האדם, ... ולזה ראתה חכמתו יתברך שלא יהיה זווג האדם ואשתו על היחס המיני ההוא לבד כשאר הבעלי חיים אבל שיהיה להם יחס אישי מיוחד, הוא יחזק אהבתם וחברתם להעזר זה מזה בכל עניניהם עזר גמור ושלם, כאשר יאות להם:
- והוא מה שאמר לא טוב היות האדם לבדו, כלומר שיהיה כל אחד מהזכר והנקבה בפני עצמו כשאר הבעלי חיים הרועים על ידיהם, שאינן צריכים לחברה זה לזה. אמנם יתכן שתהיה לו חברה נאותה ומשותפת לו כפי צרכו, ולזה אעשה לו העזר הראוי והנאות לו, שהוא עזר כנגדו, כלומר כנגד צרכו ושוה לו....
- **רבי שלמה הכהן מראדומסק/ תפארת שלמה פרשת כי תבוא**
- ...דקאמר הלל ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, שבכל מצוה צריך האדם לעשות בשם כל ישראל ואידך זיל גמור בודאי תזכה לכל התורה שכל המזכה את הרבים היינו שמתפלל עבור הרבים הוא נענה תחלה. ואם לאו. כשעושה רק עבור עצמו אזי אינו למעלה כלל. ... וזה ג"כ הפירוש (בראשית ב, יח) לא טוב היות האדם לבדו- שיתפלל רק עבור עצמו לא יועילו לו התפילות כלל
- **רבי מאיר אבן אלדבי/ שבילי אמונה/ נתיב שלישי שביל ראשון**
- ... מצורף לזה שימלט מחטא וזה רמוז במה שאמר לא טוב היות האדם לבדו כלומר לא יהיה טוב כשיהיה לבדו כי אם רע. ולכן הזהירו רז"ל לחד' לישא סמיך לפרקו כאמרו ז"ל במסכת קידושין ת"ר בן כ' שנה ולא נשא אשה כל ימיו בעביר' סלק' דעתך אלא בהרהורי עבירה שאי אפשר לאדם להמלט מהרהור אף כי יכוף את יצרו ולא יעבור עבירה.
- **מהר"ל גבורות ה' ל"ו**
- ולענין אחדות שלו נכלל עמו אשתו כי האיש עם האשה הם אחד כי אין אחד זולת הקדוש ברוך הוא, ולכך ברא לו הקדוש ברוך הוא הנקבה שאם לא כן היה האדם יחיד בתחתונים כמו שבארו רז"ל (פדר"א פ' י"ב) על לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו, נמצא כי אחדות האדם על ידי אשתו וכדכתיב (בראשית ב') והיו לבשר אחד



מחווין:

- הצגה מקורית, יצירתית ואסטיטית- של הפסוק: 40 נקודות
- הסבר מצורף הכולל התייחסות לפרשנות שנבחרה (שלך או של פרשן מהנלמד): 50 נקודות
- הגשה בזמן: 10 נקודות



"כשבני זוג נמצאים יחד, יש ביניהם הפריה והשפעה הדדית, נוצר משהו חדש שלא היה יכול להיווצר כשהם כל אחד בפני עצמו. (לכן במקום המפגש שבין האותיות יש צבע שלישי, חדש) לעומת העושר והצבעוניות שהזוגיות מזמנת, המילה 'לבדו' כתובה בקו דק ושחור לבטא את הקושי שבבדידות."



רעות ברוש, לב לדעת

"את המילים 'לא טוב היות כתבתי בצבע כחול ההולך ונעלם ובאותיות מחוקות לבטא את הקושי שבבדידות וברווקות, שלפעמים התחושה היא שאם אתה לבד עדיף לך לא להיות בכלל. המילים 'האדם לבדו' עם דמעות, בצבע נוצץ שנשאר גם בחושך וגם באור- אדם בודד הוא עצוב, תמיד משהו חסר לו. המילה 'לבדו' כתובה בקטן מכיוון שכשאדם לבד, הוא מרגיש קטן, האישיות גדלה מתוך היחד, מתוך הזוגיות."





"רציתי לשים את המילה 'היות' במרכז. כי היות משמעותה הוויה. ואדם צריך להיות קשור לכל ההוויה ולא להיות רק מסוגר בעצמו אלא להיות בהרמוניה עם העולם כולו. יש גם פירוש של הרש"ר הירש שאומר שזה לא היה טוב לעולם כולו שהאדם היה לבדו, ההוויה כולה חסרה כשאדם אינו נשוי."





"יש בעולם פחד מלהיות לבד, מעין חשש של אדם להיות עם עצמו.

הבדידות נתפסת כדבר חשוך ומדכא. ביצירה שלי הפרדתי בין "לא" ו "טוב" ,

והפכתי את המילה "לא" להקדמה להחלטה של ה' לברוא לאדם אישה בכדי שלא יהיה לבד. ביצירה שלי הקב"ה כביכול אומר-לא! טוב היות האדם לבדו,

כלומר שזה בסדר שהאדם יהיה לבדו.רציתי להדגיש את הנקודה שאנחנו לא צריכים לפחד להיות עם עצמנו, ודווקא השהייה לבד יכולה לתת לנו את ההזדמנות

להסתכל לתוכנו ולראות איזה עולמות צבעוניים יש בנו."





● "בעיקרון- טוב היות האדם, ולכן זה כתוב בגדול. אבל, אם מוסיפים את ה"לבדו" זה הופך את כל המציאות, והיא כבר לא טובה. (המילים "לא" ו"לבדו" הן שליליות ולכן הן כתובות בשחור ובקטן). האדם מצוייר כסולם, כאשר בתחתיתו, המילה לבדו- כאשר האדם לבדו הוא נמצא למטה, רחוק מהקב"ה, ואילו כשהוא לא לבדו הוא יכול לעלות מעלה מעלה ולהדבק בה'- ההא שלמעלה. ה- ה' לא צבועה כדי לבטא את המופשטות של הקב"ה..."





● "המילה 'לבדו' כתובה בשחור ובקטן כי זה לא טוב ולא חיובי... הטוב בצבע כתום כי זה צבע חיובי והלא בשחור כי זה שלילי... המילה אדם מורכבת מכמה צבעים משום שלכל אדם יש כל מיני צדדים וכל מיני תכונות.."

