



ידע מצמיח תנוך

זה היה בכתה ג', כשסבתא הזמינה אותי לטיול בירושלים!
אהה, סליחה.. שכחתי להציג את עצמי. שמי עידו ואני לומד בכיתה ג' בבי"ס אשכול.
אני גר ברמת גן. הייתם שם פעם? זו עיר במרכז הארץ. ליד תל אביב וגבעתיים.
אני אגלה לכם סוד....? אף פעם לא טיילתי בירושלים!
סבתא שלי, סבתא חנה, גרה בירושלים בשכונת נחלאות. סבתא שלי היא מדריכת טיולים ותיקה ותיקה... אם תשאלו אותי, סבתא היא מדריכה טובה, אבל קצת מסבירה יותר מידי. בגלל זה אני לא תמיד זוכר את כל מה שהיא מספרת לי.
אבל את הטיול ההוא לירושלים אני לא אשכח לעולם!
כשסבתא הזמינה אותי להצטרף לאחד הטיולים שהיא מדריכה- כ"כ שמחתי והסכמתי מיד!
מיד כשהגעתי אליה- התחלנו לצעוד לכיוון תחילת המסלול אותו סבתא היתה צריכה להדריך.
בדרך לשם אמרה לי סבתא: "עידו, אתה יודע שירושלים היא עיר הבירה שלנו?"
"עיר בירה?" שאלתי, "מה זה המושג הזה 'עיר בירה'? אני לא מכיר אותו..."
"עיר בירה", הסבירה לי סבתא, "זו עיר שבה נמצאים כל המוסדות הממשלתיים ומקומות חשובים למדינה כמו הכנסת, בית המשפט העליון, בית הנשיא- ששם יושב נשיא המדינה שלנו ומוזיאונים רבים". "רגע", לא הבנתי, "בעיר בירה יש רק מקומות חשובים? אין בית ספר? מגרש כדורגל, או ספרייה?" "בטח שיש!" סבתא צחקה, "בעיר בירה יש את כל המקומות שיש בעיר רגילה, אך היא מיוחדת בכך שיש בה גם את המוסדות הממשלתיים, החשובים למדינה."
"אבל למה דווקא ירושלים נבחרה לעיר בירה? למה לא רמת- גן למשל, העיר שאני גר בה?"
"שאלה יפה שאלת", אמרה סבתא, "בוא ואספר לך מדוע דווקא ירושלים נבחרה לעיר בירה".
"אתה יודע עידו? ירושלים קיימת כבר אלפי שנים. ירושלים הייתה קיימת עוד הרבה הרבה שנים לפני שמדינת ישראל הוקמה. ולפני הרבה שנים ישב בירושלים מלך שקראו לו דוד המלך, והוא ידע שה' כבר בחר שירושלים תהיה עיר בירה ועיר קדושה, לכן הוא העביר את כל הממלכה שלו לשבת בירושלים וקבע שהיא תהיה עיר הבירה".
"אז כבר לפני אלפי שנים דוד המלך קבע שירושלים תהיה עיר הבירה?".
"נכון, מאוד!, בנוסף עידו, אתה יודע שבירושלים היה בנוי בית המקדש? בית המקדש היה בניין מאוד חשוב לדת היהודית. לכן ירושלים כ"כ כ"כ חשובה לעם היהודי, ולכן קבעו שהיא תהיה עיר הבירה בזכות בית המקדש שהיה קיים בירושלים. אתה יודע שהיו תקופות שעם ישראל לא היה בארץ ישראל והיהודים התפללו וקיוו כל הזמן שיוכלו לחזור לירושלים ולבנות את בית המקדש".
"אתה יודע עוד משהו מעניין? יש כאלה שמאמינים שירושלים היא מרכז העולם! אתה מבין כמה ירושלים היא עיר חשובה? עד כדי כך שמאמינים שהיא מרכז העולם!!"
"מרכז העולם?" שאלתי, "סימן שהיא באמת עיר חשובה מאוד!"
"לא רק שהיא מרכז העולם, אומרים שירושלים היא הלב של מדינת ישראל."
"הלב של המדינה?" צחקתי. "סבתא, לב יש רק בתוך גוף האדם! איך הלב קשור לירושלים?"
"הלב הוא איבר מאוד חשוב בגוף האדם, כך ירושלים מאוד חשובה למדינה. קדימה, בוא נלך מהר, אני רוצה שנתחיל בטיול שלנו.."